



# ALHAMBRA

## Pressemeddelelse

### Der sidder fire idealister på en tømmerflåde ...

Skibet er lastet med begær, tømmermænd og etiske dilemmaer i ny roman om fire venners jagt på det jordiske paradys i Sydhavet. **Havets storsind** er en odysse gennem idealisme, hykleri og dårskab, men også håb og en genskabt naturforbindelse for fire fremmedgjorte bymennesker.

»Så snart de er i land, kommer de indfødte løbende med alt muligt skrammel, de vil sælge. Nej, hun må holde op med at tænke det ord. Øboerne eller alofianerne! De er i Alofi, så det er dét, de må hedde. Det er vigtigt at respektere. Alofianerne råber "Bula! Bula!" Jonas tænker, at det må være en joke, men Rikke har læst i en guidebog, at det betyder velkommen. Jonas synes stadig, det er langt ude at råbe bula på en tropeø, lige meget hvad det betyder. Som hvis man kom til Tyskland, og de råbte heil, og det betød herligt at se dig, gamle ven. Det er bare for dumt.«

I **Havets storsind** beslutter to unge par at tage på jordomsejling langt fra storbyens stress og jagt for at søge lykken og friheden på de syv have. Jonas kæmper med sin roman og roder lidt med aktier i mellemtiden, men som uforløst humanistisk kandidat elsker Line at komme sammen med en kunstner som ham. Martin har til gengæld sat sin idealistiske open source-kodning på pause for at støtte op om Rikke, der er glødende miljøforkæmper og kun køber biodynamisk champagne.

Voksenlivet er begyndt at lægge sine snærende bånd på deres ungdomsdrømme, så de beslutter sig for at vende ansvar og boliglån ryggen og i stedet tage på eventyr. Også selvom Line føler, de ikke er andet end fire idealister på vej ud over Atlanten på en tømmerflåde. Men de forjættede tropeøer er fyldt med fristelser, og de fire venner er amatørsejlere i en båd med motorproblemer og en stadigt tungere last af sidespring, småskænderier og ophobet pant. Og livet bliver ikke lettere, da de rager uklar med en russisk oligark undervejs.

**Havets storsind** er en satirisk samtidsroman om privilegieblindhed og selvbedrag, aktivisme og eskapisme, karma og tømmermænd og værdier i hastig forandring. Den tager et humoristisk kig på verden midt i en woketid og går til forsvar for satiren (og ikke mindst selvironien) som nødvendigt modspil i samtidens krænkellesdebatter.

**Philip Tafdrup** (f. 1979) er forfatter til dokumentarromanen *Kongen af Bali*, novellerne *Wunderkammer*, digtkataloget *Tegn* og *varsler* og digt- og fotosamlingen *Cat loves Sean*. Romanen *Havets storsind* er hans femte udgivelse.

Forlaget Alhambra har eksisteret siden 2016 og er et imprint under fagbogsforlaget Frydenlund, etableret i 1990.



#### Havets storsind

*Philip Tafdrup*

#### FAKTA

304 sider  
Hæftet m. flapper  
299,95 kr. (vej1.)

#### UDKOMMER

28. april 2023



For yderligere oplysninger og pressefotos er du velkommen til at kontakte Ida Bjerring Winkler. Information ses nedenfor.

Alhambravej 6 | 1826 Frederiksberg C | Telefon 3318 8130 | E-mail: [ida@alhambra.dk](mailto:ida@alhambra.dk) | CVR: 2885 6679